

## Mvl-bustur 5. del



Written by superbruger

Tuesday, 13 October 2009

**Verrecht Ariën i Tessenderlo - lige på den anden side af union Antwerpen - i provinsen Limburg. Med 14 provinciale og 2 nationale vindere inden for de to sidste år, så regnes slaget blandt de tre bedste i Belgien på mellemdistancen.**

Det var et underligt besøg, men jo længere jeg ser på min video fra turen og tænker over det, så var det eller kunne have været den helt store oplevelse. Vi ankom ca. kl. 8.30 lørdag morgen. Pragtfuld vejr og nogle dejlige omgivelser med rådyr osv. –Ja, skam også en pæn have.



**Vi tager lige det hele bagfra og starter med afskeden. Det er faktisk synonym med besøget. Det hele vendt på hovedet.**

Vi blev linet op på vanlig vis, og jeg var klar med mit videokamera. Han begyndte at fortælle lidt om duernes ophav, som han ikke helt tilbunds gående kunne gøre rede for rent stammemæssigt, for slaget var startet op i 1930'erne, men et bestemt par var for år tilbage blevet et meget suverænt stampar, og avlsslaget var bygget op omkring dette gamle stampar, efter hvem, der gik mange børn. Han fløj med 70 par duer på det totale system, altså 140 duer til rådighed. Da Henrik havde fået oversat det, ville han vise nogle duer frem. Nogle af deltagerne var dog snarrådige nok til at spørge om flere detaljer. Foran dueslaget lå en voliére med plasttag og så i øvrigt trådvæv, - i hele slagets længde og med skillevægge. Her gik alle flyveduerne både sommer og vinter. De var således heller ikke i flyveperioden ret meget inde på slaget, som i øvrigt var bygget på samme måde som vores her i Viuf. – Samme reder som vores, - de nye oven i købet.

Dvs. at frisk luft bestemt ikke var nogen mangelvare for disse duer, og de har levet hele sommeren med de naturlige temperaturer dag for dag og nat for nat. Det har jeg ikke oplevet før.





Volier foran slaget, her dog hos ungerne. Ungerne fodres og vandes i kurven. Selv om han gav indtryk af, at slagrytmen blev taget ganske afslappet, så tror jeg, at hver en lille detalje var

**gennemtænkt. - Man skulde være i "praktik" her nogle uger, - om sommeren.**

De blev fodret 6 gange om dagen, og dvs., at de på skift hanner og hunner er inde for at få foder, for igen at blive jaget ud i volieren. Om torsdagen, når duerne skulle afsendes, så åbnede han ganske enkelt for skydedørene ud til volieren, så hunner og hanner kunne løbe ind sammen. Han forlod så slaget for at nyde en pilsner inde eller på terrassen i en times tid, hvorefter han gik til slaget for at pakke duerne til flyvningerne. På det tidspunkt var de fleste faldet til ro i reden sammen, - vel ikke alle, men om de også kom med eller fik lov blive hjemme, fik jeg i alle tilfælde ikke at vide, og når en han eller hun udeblev om lørdagen, ja, så måtte magen krige en ny hun /han blandt de andre, altså efter fri kærlighed og lyst, forstod jeg.



**Her fodergangen i slaget. Med døre til at trække ud på gangen for at adskille rummene - skydedøre til volieren - kun luft ind i fodergangens loft nogle steder. Rummenes dybde og fodergangens bredde nøjagtigt det samme som hos Tommy og mig. - Her også meget rent, måske fordi der skulle komme flere besøg i denne weekend.**





**Tremmegulv overalt i slagene. Her hos enkehunnerne er den bagerste del skråtstillet, formentlig for at undgå, de får idéen eller lysten til at være lesbiske., men hvorfor, når de altid er ude i volieren?**

Kunne jeg blot besøge ham igen i næste uge, så ville han blive bestormet med spørgsmål, for kan så



åbenbart fri dressur virkelig bringe så flotte resultater, så kunne man spare sig mange overvejelser og spekulationer på både ventilation i slaget og duernes slaghygiejne.

Vi blev ganske enkelt taget på sengen, flere havde da heller ikke været i seng i så mange timer. Jeg selv kom da ikke så sent i seng, at jeg behøvede at tabe både næse og mund, men jeg kom derfra uden at føle det sædvanlige gib, og vi havde lige været hos ét absolut topslag. Det mindede en hel del om det første besøg hos Jos Joosen for nogle år tilbage.

Vi fik også forevist to dejlige avlshanner, med den tilføjelse, at sådan så de faktisk ud alle sammen inde i slaget. Der var heller ingen unger til salg. De sidste var åbenbart blevet købt af nogle andre danskere dagen før, vil jeg tro.

Måske smuttede der nogle oplysninger for mig, for jeg følte, at det var vigtigt at bruge noget tid på at optage disse slagforhold på video. Det, synes jeg så, blev helt godt.

Men jeg kan stadig ikke slippe dette besøg. Hanner og hunner har vel også været ude at flyve på skift, men det var noget af det, der eventuelt gik min næse forbi. Unger bliver ikke kapfløjet, men trænet ud til 400 km.

Videoen beskriver langt bedre dette besøg, end denne artikel, for jeg er helt i vildrede. Kan det virkelig lade sig gøre, at skabe topresultater på denne mere eller mindre naturmetode? Eller er det bare hans duer, der holder så høj klasse, at det næsten er ligegyldigt, hvad han gør ved dem? Eller er det fordi, de er sorteret til dette system i mange år?

Det kan nok ikke kaldes turens højdepunkt, men mere turens største tankevækker, og det var godt vi fik det med.

6. del kommer snart.

HJ.

Close Window