

Debaene Hubert.



Written by superbruger

Monday, 11 October 2010

8 x 1. provincial på nationalflyvninger 2002 – 2009. 8 x 1. fondklub på nationalflyvninger i 2009. 7 x top 20 på nationalflyvninger i 2009. Disse resultater fortæller stort set alt, og så fik jeg ikke alle topresultaterne fra 2010.

Disse resultater var vi slet ikke på kant med, da vi ankom med bussen. Vi vidste kun, at vi skulle besøge måske Belgiens største og flotteste slag med store resultater på de lange flyvninger. – Med os danskeres specielle kynisme over for store slag, så kan I også sagtens fornemme den tone og den ånd, som besøget blev mødt med. Jeg var selv med i nogenlunde samme båd, men efterhånden, som vi nåede ind i besøget ændrede jeg i alle tilfælde holdning til at være næsegrus begejstret, og jeg kunne snilt bruge en weekend til at besøge denne tilsyneladende joviale mand og hans meget store og flotte slag, - og duerne var ligeledes flotte og i orden. Der var rent og nobelt over det hele. Der var dog også to heltidsansatte slagpassere, som arbejdede konstruktivt videre mens vi var der.



Her et lille udsyn fra 1. sal, hvor det hele nærmest blev styret elektronisk fra, og det var også her de fleste flyveslag lå.

Debaene er nu heller ikke en hvilken som helst mand. Han ejer et stort cateringfirma, og lige ved siden af dueslagene lå et stort supermarked og en meget flot restaurant, som han også var ejer af. To forretninger, som var særdeles velbesøgt. Vi fornemmede, at restaurationen var meget besøgt af pensionister, som her kunne nyde en god og billig middag i hyggelige omgivelser.

Så stort et supermarked kræver også stor lagerplads, og jeg fornemmede, at dueslagene – de nye - var bygget rundt om denne store lagerhal. Det var bare flot og på en måde i vild kontrast til de mange gamle og forladte dueslag, som vi desværre ser flere og flere af i Belgien. Mange vil måske påstå, at

netop de meget store slag, som dette, er stærkt medvirkende til at dræbe brevduesporten. Det mener jeg ikke. Vores sport har brug for, at der også vises storhed og dynamik på dette område. Vores næste besøg var noget i den anden grøft, men det var smukt og havde også charme, blot på et helt andet niveau.



Et helt nyt avlscenter var under opbygning. Så stort at alle 1500 duer kunne være her om efteråret, så det kunne lette lidt på pasningen. Det var dog ikke færdigbygget endnu.



Her er så Debaene Hubert. En herlig udstråling ikke! I sit duekontor. Der er virkelig styr på alt her.

Men tilbage til slaget her hos Debaene. Der var ca. 1500 duer i slagene. Der blev kun deltaget på nationale flyvninger, altså fra den lange mellemdistance og til Barcelona. Og Barcelonaflyvningerne er for belgiere det samme som juleaften. Lidt i lighed med Antwerpenflyvningerne i Danmark.



Et kig ind i

Barcelonaduernes slag.

Hans Barcelonaduer havde et helt slag for sig selv, så når den flyvning løb af stabelen, så koncentrerede man sig ved det. Duerne til Narbonne og Tarbes, som begge er meget lange flyvninger, havde også deres slag, så vidt jeg forstod.

Det var bare så stort, at jeg havde lidt svært ved at følge med, når kameraerne skulle betjenes. Derfor var jeg heller ikke til stede, da Barcelonaduerne mv. blev fremvist. Det var Henrik derimod, og han fortæller, at det var fremragende duer i hånden. – De er da også bygget op på langflyverstammerne: Emiel Denys – Van Der Wegen – Noel Peiren

Ved besøget fik vi uddelt en brochure, hvor topduer og topresultater var afbilledet, og det er faktisk først efter hjemkomsten til Danmark, at min beundring er steget og steget. Det er også lidt vanskeligt at beskrive slaget, som sådan, i en artikel, men se videooptagelserne, så vil det hjælpe på indtrykkene.

HJ.

Close Window

