

## Joost De Smeyter-Restian.



Written by superbruger

Thursday, 06 October 2011

Vi har ofte besøgt brevduemænd i Belgien, som også er fanatiske cykelsportsfans, og når vi er i Flandern, så er det som om brevduerne og cykelsport går hånd i hånd. Netop om fredagen var vi området omkring byen Oudenar, som er centrum for det verdensberømte cykelløb "Flandern Rundt". Derfor var det ekstra skønt, da vi ankom til Joost De Smeyter, at han næsten i sin baghave kunne præsentere den berømte og berygtede bakke "Koppenberg" næsten i sin egen baghave.



### Koppenberg.

Joost De Smeyter er selv tidligere cykelrytter og arbejder i dag med fysiologi på et sportsgymnasium. Mange af de emner, han arbejder med i den forbindelse føler han kan overføres til brevduesporten, som han dog har været med i siden barns ben. I starten havde han duerne hos sine forældre, men har nu bygget et nyt og flot slag på egen adresse.



### **I forgrunden Joost De Smeyter.**

I 2003 brød han virkelig igennem med sin "De Joost", som blev 1. internationalt fra Perpignan mod 4.534 etårs. Senere samme år 21. nat. fra St-Vincent mod 5.101 etårs. Ud over at være en fantastisk kapflyver, viste den sig også som en fremragende avler. Joost De Smeyter nåede at få 10 unger efter ham, og det er de unger, der i dag er grundstammen i hans bestand. Duen blev nemlig ret hurtigt indkøbt af Erik Limburg, som efterfølgende har avlet mange topduer på den. Den betegnes nu i Belgien som èn af de allerbedste avlere af langflyvere.



### **Det flotte og forholdsvis nye slag.**

Slaget indgår efterhånden som ét af de bedste langflyverslag i Flandern og i sær de lange og meget krævende flyvninger. I 2009 blev slaget 4. nat. Mester på Langdistancen i KBDB (hele Belgien) og samtidig havde slaget 6. nat. Es. due på langdistancen.

I år var slaget helt i front fra Narbonne, hvor det opnåede 3. og 24. internationalt mod 13.779 duer. Der er heller ikke tvivl om, at slaget med indkøb fra Sebastien Casaert-Senchal, Gaby Vandenabeele og Willem De Bruijn vil kunne holde styrke og fart i duerne fremover.



Vi fik ikke adgang til at mærke de bedste duer, og der var heller ikke unger til salg. Vi kunne dog se slaget indvendigt. Som hos mange andre forholdsvis store slag i Belgien, så var der her på slagets bagside en stor og rummelig voliére, hvor duer kan gå om vinteren og få en masse frisk luft. Det kan jeg godt misunde ham lidt.

HJ.

Close Window